



# De Groene Luiken

AANLOOPHUIS DE GROENE LUIKEN - OOSTHAVENKADE 8 - 3134 NV VLAARDINGEN - T: 010-4353746

## Een MOM met een gouden randje

*Opgetekend door Jacqueline Dumortier – 10 augustus 2016*



De stadslandbouw van Ruytenburch is er voor iedereen met een “groen” hart en kan een bijdrage leveren, zo staat o.a. te lezen in de kleurige folder. Op een zonnige avond in augustus waren mensen met een “hongerig” hart uitgenodigd en deze club mensen uit het aanloophuis “de Groene Luiken” leverde op hun manier een bijdrage aan de ‘Maaltijd Op Maandag’. Honger in de breedste zin van het woord, honger naar volwaardig voedsel, gevulde magen, aandacht en de meerwaarde van het eten met elkaar.

Door het principe van de zogeheten ‘uitgestelde maaltijd’ was er genoeg geld in kas om mensen met een smalle beurs uit te nodigen.

Het lopen naar de locatie was al een kleurrijk feestje, zo tussen de bloeiende bloemen en kruiden door naar de kas. Een mooi gedekte tafel met vazen bloemen deed al een beetje vermoeden dat hier flink zou worden uitgepakt!

In de keuken werd door een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan het leggen van de laatste hand van de maaltijd.

Om te beginnen werd een welkomstdrankje geserveerd vanuit een grote glazen pot met daarin verse munt, vlierbessensiroop en citrusfruit.

De sfeer werd ook gezet door live muziek. Elly Dijkshoorn zong liefdesballades met veelal diep trieste afloop maar dat mocht de pret niet drukken.



Ze begeleide zichzelf daarbij op de ukelele, een viersnarig tokkelinstrument. Meezingers van harte uitgenodigd en dat lieten de gasten zich geen tweede keer zeggen en zelf een dansje tussen de gangen door zagen we gebeuren met hier en daar een lach en een traan.

We deden ons te goed aan Franse uiensoep vooraf, gevolgd door een hoofdgerecht bestaande uit een heerlijk gekruide gevulde paprika, snijbonen en couscous. De mooie glazen werden nog eens bijgevuld met de vers gemaakte drank. En dan grote schalen met VAN RUYTENBURCHSALADE niet te vergeten! Een lust voor het oog met eetbare bloemen uit de tuin gegarneerd.



Tot slot een nagerecht luisterend naar de illustere naam: clafoutis des pommes met ijs en slagroom. Zou dat nog in de magen passen? Jawel, op geen enkel bord was meer een restje te bekennen en aflikken mocht!

Een enorm applaus na afloop was er voor de medewerkers die deze maaltijd mogelijk hadden gemaakt en met name de hoofdkokkin Marsha werd extra bedankt. Geen onbekende voor de gasten omdat zij ook vrijwilliger in het aanloophuis is.

Een avond met een gouden randje, door het heerlijke eten en niet minder door de geweldige sfeer.

Nogmaals dank aan de MOM-ers van deze avond namens de gasten van het aanloophuis.

Bekijk ook: [de Facebookpagina van Stadslandbouw Van Ruytenburch](#)