



# De Groene Luiken

AANLOOPHUIS DE GROENE LUIKEN - OOSTHAVENKADE 8 - 3134 NV VLAARDINGEN - T: 010-4353746

Foto's: © Klaas Burger

## Om 11 uur gaat de vlag uit : 15 jaar aanloophuis!

Daar hoort gebak bij en dat wordt gebracht door de bakker aan de overkant Jan Boer. Heerlijke gebakjes die door de gasten heel erg lekker gevonden werden.



In de loop van de middag wordt alles klaargezet voor de bijeenkomst om 5 uur. Er zijn veel gasten en er komen vrijwilligers, dichters, genodigden en het is een gezellige drukte. Ook de burgemeester is er en dan kan het feest beginnen.



De voorzitter, Ineke, houdt een toespraak en daarin vertelt ze o.a. dat het aanloophuis een gift kreeg van één van de dichters. Wat gaan we daarmee doen? Een idee: een gedichtenbundel uitgeven ter ere van het jubileum. Leuk! We hebben veel dichters uit Vlaardingen gevraagd een bijdrage te leveren en ook aan de gasten en vrijwilligers werd gevraagd een bijdrage te leveren. Van deze bijdragen is een dichtbundel samengesteld.



Jaap, bestuurslid, leest vast enkele bijdragen voor waaronder ook een paar van zijn hand en daarna zingt de familie van Aperen het lied "Kom jij maar hier" dat zij voor het 10 jarig bestaan hebben gemaakt. Daarna wordt de eerste gedichtenbundel met de naam "Ontluikende woorden" aan burgemeester Bruinsma overhandigd. De bundel wordt ook aan alle aanwezigen uitgereikt.



De burgemeester benadrukt in zijn toespraak dat het aanloophuis belangrijk is in de stad en hij noemt het één van de pareltjes van de stad! Hij is er erg bij betrokken; zelfs voordat hij burgemeester werd van Vlaardingen, was hij al eens te gast in het aanloophuis voordat hij verkozen werd. Wij krijgen een heerlijke taart en wat leuke Vlaardingse cadeaus van de burgemeester.



Hierna zingt de familie van Aperen nog een nieuw lied dat zij ter ere van het derde lustrum hebben geschreven "Mensen die dromen" en na nog een sapje en gezellig samenzijn vertrekken de mensen. Alleen de gasten blijven, want voor hen wordt een heerlijke maaltijd klaargezet.





De Lucas Cooking groep heeft een heerlijk stamppot buffet klaargemaakt met andijvie, boerenkool en zuurkool stamppot met daarbij heerlijke ballen (halal) gehakt en wat worstjes.

De gasten hebben ervan gesmuld en sommige zijn meerdere keren een lekkere hap gaan halen. En nog een toetje ook: Hemelse modder. Heerlijk.

**Het was een leuk feest!**