



De Groene Luiken

AANLOOPHUIS DE GROENE LUIKEN - OOSTHAVENKADE 8 - 3134 NV VLAARDINGEN - T: 010-4353746

VOOR HET 7e JAAR EEN OPEN PODIUM VOOR DICHTERS IN AANLOOPHUIS DE GROENE LUIKEN

maart 2011

Jaarlijks en meestal rond of op de datum waarop het aanloophuis haar verjaardag viert, op 11 maart dus, was er ook dit jaar weer een podium voor dichters en/of korte verhalenvertellers. Het is al weer de zevende "Open Podium" middag in het aanloophuis en net als de vorige middagen hebben we mooie gedichten kunnen horen!

Gasten van het aanloophuis, en zeer zeker ook andere geïnteresseerden waren uitgenodigd om op deze middag van 14.30 tot 16.00 uur hun eigengemaakte gedichten of korte verhalen voor te dragen of te beluisteren.

Dit maal waren er ook twee vertegenwoordigers van het project voor laag-geletterden - met als thema 'lekker-lezen!'.

Enkele foto's





De ambassadeur van dit project en ook zelf deelnemer, droeg zijn eigen gemaakte gedichten voor, bijgestaan door een collega-cursist. Hij voerde ook een pleidooi om laaggeletterde “uit de kast” te halen. Mensen die, om heel verschillende redenen, nauwelijks onderwijs hebben genoten. Door deelname aan dit project ging er een wereld voor hem open en voor even zoveel andere cursisten. Door de gasten werd zijn persoonlijke verhaal zichtbaar gewaardeerd.



Leuk om te weten dat prinses Laurentien ook al jaren ijvert om dit project landelijke bekendheid te geven. De resultaten tekenen zich duidelijk af, ook hier in Vlaardingen. Op het Albeda-college worden deze cursussen al een aantal jaar gegeven en men kan zich daar aanmelden.

Verder waren er nog een paar mensen speciaal gekomen om hun zielenroerselen voor het voetlicht te brengen en zo met ons te delen. De kernwoorden bij deze middag waren: moedig, ontroerend, open en warmhartig.