



AANLOOPHUIS DE GROENE LUIKEN - OOSTHAVENKADE 8 - 3134 NV VLAARDINGEN - T: 010-4353746

De Groene Luiken

AANLOOPHUIS DE GROENE LUIKEN in de pers

AD

19 februari 2009

Waterweg

7

EFFE BUURTEN



Het Aanloophuis is zeven dagen per week geopend. FOTO SANNE DONDERS

De Groene Luiken: veilige haven in woelige tijden

Bingomiddagen, stildansen voor senioren, kantklossen: bijeenkomsten waar sommige mensen van genieten. De contacten, daar gaat het om. Wij komen Effe Buurten. Vandaag: Aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen.

HJALMAR TEUNISSEN
VLAARDINGEN

Elke dag gaat ze naar Aanloophuis De Groene Luiken. Elke dag, lopend. Eén uur en drie kwartier heen, één uur en drie kwartier terug, elke dag. „Ik heb wat aan mijn been, dus loop ik niet zo hard,” zegt de Vlaardingse die liever niet haar naam wil noemen en al veertien jaar hier komt. „Maar ik kan niet zonder De Groene Luiken. Ik ben alleen: thuis word ik gek. Ik ga altijd als laatste weg, eerlijk waar.”

Het tekent het belang van De Groene Luiken waar iedereen welkom is, zeven dagen per week. Het project van de Vlaardingse kerken bestaat binnenkort vijftien jaar en dat wordt gevierd met de presentatie van een bijzondere dichtbundel: Vlaardingse dichters, maar ook bezoekers van De Groene Luiken hebben een mooi gedicht over het pand aan de Oosthavenkade geschreven.

Anneke van der Graaf, de coördinator van de vrijwilligers van De Groene Luiken, schenkt intussen verse koffie. „Veel bezoekers hebben dit gewoon nodig,” zegt ze. „Het brengt structuur in hun dag om hier een kopje koffie te drinken en een praatje te maken.” Voor mensen als Betty bijvoorbeeld die een moeilijke

periode achter de rug heeft. „Ik zat een tijd niet lekker in mijn vel. Maar nu gaat het weer goed! Ik heb een nieuw leven, een nieuwe vriend en ik ben weer goed aangekomen.” Anneke hoort haar verhaal blij aan. „Het is dankbaar werk wat je doet. Je ontmoet veel mensen, je luistert, praat. We krijgen ook veel donaties: mensen die op hun verjaardag collecteren voor De Groene Luiken.”

Maar de meer dan vijftig vrijwilligers zijn zeker geen therapeuten. Anneke: „Soms geef je wel eens een advies en soms proberen we ze ook door te verwijzen. Maar er komen ook gewone mensen.”

Een bijzondere functie van De Groene Luiken is het bieden van een postadres aan dak- en thuislozen. Vrijwilliger Ria den Heijer: „Dan komen ze hier en dan zitten ze in een hoekje te slapen van de vermoeidheid.” Nee, ze hebben geen douche, soms vinden Anneke en Ria dat wel jammer. Ria: „Dan staan ze hun voeten te wassen in het toilet.”

Terug naar de tafel, waar het een gezellige drukte is. Sjaak is ook al zo'n trouwe stamgast van De Groene Luiken, maar binnenkort zullen zijn bezoeken stoppen. „Ik verhuis straks als ik 65 ben naar Brazilië. Heerlijk, geen gezeur meer van de regering en de gemeente.” Dan komt Paul binnen, met zijn vriendin Lenny. „Ik kom over het algemeen voor de gezelligheid. En als er iemand van het vaste ploegje niet is, dan praten we daar meteen over: wat is er aan de hand met die en die?”

En zo houden de bezoekers elkaars wel en wee goed in de gaten.

